

Het artikel in de groene Amsterdammer over Thierry Baudet staat in het nummer van 29 maart.

Het waren mooie cursusdagen in Tilburg

Mevrouw M. Verheggen

<https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/meet-the-economist-behind-the-one-percents-stealth-takeover-of-america>

Mevrouw G. Steenhuis

Ik wil eerst beginnen met een compliment, ik heb genoten van de cursus, vanwege de inhoud en vanwege jullie samenspel: de rode draad, samenhang en uitleg van Petra, de interrupties van Theo die de diepte inging. Grappig was dat ik tijdens Petra's uitleg ik aantekeningen kon maken, als Theo aan het woord was werd ik gevangen door de formuleringen en vaak geheel nieuwe inzichten, bleef mijn pen boven het papier hangen en maakte ik pas aantekeningen (steekwoorden) als Theo klaar was. En ik heb de 'wie en wat'-opmerking al twee keer gebruikt in afgelopen dagen, leuk zeg.

Ik maak nu sinds een jaar gebruik van de HOVO-cursussen, ik gebruik de cursussen voor nieuwe kennis/nieuwe inzichten en ik gebruik ze om er ook iets mee te doen. Soms lees ik naar aanleiding van een cursus een groot aantal heerlijke boeken, soms inspireert het me tot daden (begin dit jaar heb ik Luc Ferry ontdekt, zijn 'Over de liefde' geeft precies de invulling die ik zelf al provisorisch wat bij elkaar geraapt heb, ik heb nu een veel betere onderbouwing van mijn kijk op humanisme). Deze cursus heb ik bewust gevolgd omdat ik iets wil doen. Ik wil niet analyseren, ik wil zelf ook iets in gang zetten. Ik heb wel wat ideeën, ik ga morgen mijn aantekeningen van de cursus uitwerken. Ik ben al enkele jaren bezig met democratie en dictatuur, ik kom hier nog wel op terug.

Ik wil eindigen met de vooruitgang. Ik deel jullie verbazing dat er zo weinig kennis is, nee, ik moet het anders zeggen, dat er zo weinig wordt gesproken over het succes van de vooruitgang. Want eigenlijk is iedereen al op de hoogte van de successen van de vooruitgang, iedereen heeft een auto, gebruikt een computer, kijkt tv, gaat naar huisarts en als nodig naar ziekenhuis, gaat met vliegtuig op vakantie. Niemand heeft een vliegend tapijt, niemand gaat naar kapper om zijn tanden te laten trekken, niemand gaat op een paard naar het werk, niemand gaat alleen bidden bij een ernstige ziekte. Ach, we weten, slecht nieuws gaat voor goed nieuws. Ik kan nog twee titels toevoegen, van de Zweeds journalist Johan Norberg 'Vooruitgang: tien redenen om naar de toekomst uit te kijken' (lekker compact, ruim 200 bladzijden in tien overzichtelijke hoofdstukken) en vooral Steven Pinker 'Ons beter ik; waarom de mens steeds minder geweld gebruikt'. Dit laatste boek vind ik een van de beste wetenschappelijke werken ooit gelezen. En zeer hartverwarmend ook. Mogelijk komt er nog een beter boek, Steven Pinker heeft lans gebroken voor de Verlichting, boek is al uit ('Enlightment now') de vertaling komt in oktober, ik vind mijn Engels niet goed genoeg, wacht dus op de vertaling. Ik heb wel al de nodige recensies gelezen, en die lijken allemaal zeer lovend. O, ik heb van beide genoemde titels zelf een samenvatting gemaakt, ik heb ze toegevoegd. Je mag ze plaatsen op jullie website.

Met vriendelijke groet, Ton Hermens

