

Compassie 4

Petra Bolhuis & Theo Meereboer
Zie ook www.maieutiek.nl
Deventer 2017

www.maieutiek.nl

Voetangels en klemmen

- Gelijkheid en pluraliteit
- Je moet het wel doen
- Inleving en projectie
- Macht van de zwakke
- Harde liefde (tough love)

Maieutiek

Gelijkheid en pluraliteit als ideaal

- Start van compassie was grotere gelijkheid,
- Enerzijds is gelijkheid nog steeds inzet; gelijke rechten voor statelozen, vrouwen enz,
- Maar waar gelijkheid is, moet juist pluraliteit bewaakt en beschermd worden; het recht op anders zijn.
- Compassie en respect gaat verder dan steunen wat je kunt navoelen (intuïtief) of begrijpen (cognitief).

Maieutiek

Praxis van compassie

- Aristoteles zegt; Een goed mens die niets goeds doet is als een deelnemer aan de spelen die geblesseerd uitvalt, maar claimt de beste te zijn.
- Gaan het om goede bedoelingen of goede daden?
- Is een daad goed door intentie, of door resultaat?

Maieutiek

Inleving en projectie

- Waar projectie slaagt noemen we dat inleving, maar:
- Wat te doen met wat je vreemd is?
- Wat te doen met het recht fouten te maken?
- Wat wijs je af uit moreel geweten en wat uit onwetendheid?

Maieutiek

Macht van de zwakke

- Mag iemand om compassie vragen?
- Wanneer wordt compassie macht van de zwakke?
- Worden wij mensen met al dat gericht zijn op het naleven van een ideaal moe van onszelf, zoals Nietzsche beweerde?
- Waar blijft de sterke mens, de bevooroordeelde door het lot kortom; waar blijft de vitale kracht in het begrip compassie?

Maieutiek

Tough love

- Wanneer handel je tegen de eigen keuzes van degene met wie je compassie voelt in? (b.v. op basis van meer inzicht)
- Soms hebben we dwang nodig om het goed te kiezen.
- Geen keuze hebben maakt mensen soms gelukkiger. Is het compassie om vóór iemand te kiezen?

Maleutiek

Het onverwachte



Maleutiek