



Voorafgaand aan vormen van thymos

- Alles wat wij doen staat in dienst van het overleven en is in die zin gerelateerd aan het overleven.
- Overleven van de enkeling (veelal epithymia)
- Overleven van de soort (meer ruimte voor thymos)
- Maar beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
- In het ontstaan van arbeidsdeling komt ook het verschil tussen de vrijen en de slaven op; de vrije wil ontstaat.
- De vrije man moet zichzelf de wet stellen. Autonoom worden.

Maieutiek_Thymos_college 9

Thymos de klassieke variant

- Achilles
- Veel lot, weinig logistikon, wel al een tweedeling waarin hij zijn eigen lot kan bewenen. Maar als hij strijdt is dat met overgave.
- Odysseus
- Veel lot, maar ook manipulatie van het lot. Een tweedeling en het bewustzijn daarvan.

Maieutiek_Thymos_college 9

Logistikon van Plato



- Wagemenner en twee paarden
- Het gewillige paard thymos
- Het snel afgeleide paard epithymia
- De tweedeling waarbij goed, beter, best vrnl. de stuurmanskunst betreft.

Maieutiek_Thymos_college 9

Thymos de middeleeuwse variant

- Geloof komt op en brengt de wagemenner in relatie met God.
- Goed en kwaad zitten in de mens (Augustinus) en de goddelijke orde brengt de mens op de goede weg.
- In de verticale hiërarchie staat de ridder onder zijn heer die weer onder hoger gezag staat, met aan het einde God als almachtige.
- Thymos is nu strijdbaar zijn én gehoorzaam aan de goddelijke roeping die Hij in jou of je heer openbaart. Arthur en ridders van de ronde tafel

Maieutiek_Thymos_college 9

Dolorisme bellicisme

- Veel lot, weinig rationele overweging, maar het lot komt niet van onbetrouwbare goden zoals in de Klassieke wereld, maar van de enige betrouwbare God.
- Dus niet de mens als goed, beter best, maar de mens die (de mogelijkheid tot) goed en kwaad in zich heeft en het goede niet op eigen gezag en kracht kan vinden.
- Lijden en strijd heeft zin omdat je dat innerlijk zeker weet.

Maieutiek_Thymos_college 9

Don Quichot en de denker

- Don Quichot (1605-1615) is het beeld van een eind van een tijdperk.
- Hobbes (1588-1679), Descartes (1596-1650) en Locke (1632-1704) beschrijven een overgang van de strijd naar een omgang met elkaar middels een contract. Het nadenken wordt gezien als het goede en de strijdlust als het verkeerde. Alle gevoelens worden verdacht.
- De rationele mens wordt het belangrijkste; de wagenmenner zonder paarden.

Maieutiek_Thymos_college 9

Eros

- Nietzsche (1844-1900)
- De laatste mens is de mens die moe geworden van zichzelf geen enkel streven meer heeft. Het lijkt als we hier ontdekken dat we de paarden hebben uitgespannen. Veel welvaart en comfort, maar waar is de drijvende kracht?
- Freud (1856-1939)
- Eros wordt gezien als de drijvende kracht. Het on- en onderbewuste wordt ontdekt onder de rationaliteit.

Maieutiek_Thymos_college 9

Eros en thymos

- Eros als drijvende kracht heeft thymos en epithymia in elkaar verstrengeld.
- Als alles eros heet, is het mogelijk om alle waarden op één lijn te stellen.
- Begeerte en eer, waarden en welvaart, hebben en zijn, worden niet meer onderscheiden.
- Dat werkt in eerste instantie bevrijdend; de wagenmenner heeft weer paarden. Maar zelfs Freud heeft na de oorlog behoefte aan verder onderscheiding; naast eros komt thanatos (doodsdrift) te staan.

Maieutiek_Thymos_college 9

Thymos

- Terugkeer van thymos zien we op allerlei manieren;
- De mannelijkheid van Mansfield,
- De strijdlust van Creveld,
- De *wholeheartedness* van Frankfurt.
- Venmans pleit voor een moderne variant van Thymos die liberaal en verlichtingsidealistisch is
- Geen wreedheid (Rorty)
- Heb de moed je verstand te gebruiken (Kant)

Maieutiek_Thymos_college 9