



## Primaire verlangens

Door lichamelijke behoeftes als primaire verlangens te benoemen doen we alsof deze ook altijd onze sterkste drijfveer zijn.

“Erst kommt das Fressen”

Is het persoonlijke ( fysieke) welbevinden drijfveer voor een eigenbelang dat voorop en centraal staat?

Maieutiek\_Thymos\_college 6

## Eigenbelang bij Hobbes

Hobbes ziet de oertoestand van de mens als gedreven door individuele verlangens en een schaarste die maakt dat winst van de één verlies van de ander is.

Angst voor de heerser moet sterk genoeg zijn om de vrede te bewaren. Dat we met de overheersing instemmen is omdat we anders nog meer in vrees moeten leven in een oorlog van allen tegen allen.

De prijs is hoog, maar we verwerven op termijn een vredig bestaan.

Maieutiek\_Thymos\_college 6

## Eigenbelang bij Agamben

Agamben stelt dat we met alleen te kijken naar onze fysieke behoeften gereduceerd worden tot onze biologische kwaliteiten en dat we daarmee onze andere menselijke waarden verliezen.

Eigenbelang is hier dus meer dan primaire behoeften zo goed mogelijk vervullen.

<https://www.youtube.com/watch?v=pGUxQmRNhtk>

Maieutiek\_Thymos\_college 6

## Belangen

Verschil interest- importance (blz. 114) is niet zo duidelijk, wat er mee wordt aangeduid wel; er is een verschil tussen iets waar je waarde aan hecht ( lange termijn) en iets dat zich direct opdringt als iets waar je nu aandacht aan moet geven (korte termijn)

Wellicht ook hetgeen instrumenteel oplosbaar (pragmatisch) is en hetgeen daarachter schuilgaat (ideologisch).

De vraag is of we thymos kunnen indelen bij één van beide vormen van belang?

Maieutiek\_Thymos\_college 6

## Hegel ,Kojève en Fukuyama

Hobbes heeft het al over begeerte en het verlangen om te hebben wat de ander heeft. (Girard ‘mimetische begeerte’)

Hegel zegt er is ook de begeerte om begeerd te worden. De onderlinge strijd gaat dus niet alleen om voedsel, maar ook om erkenning en status;

Uitmondend in meester- knecht/slaaf verhouding . (blz117)

Meester is echter niet echt tevreden met status gegeven door de knecht en zoekt nieuwe gelijken waarmee hij weer het gevecht om status aangaat.

Maieutiek\_Thymos\_college 6

### Slavenmoraal en het einde van de geschiedenis

Nietzsche zegt dat omdat we de strijd niet meer willen zijn we allemaal slaven geworden. Er heerst een slavenmoraal.

Fukuyama proclameerde bij gebrek aan tegenstellingen na 1989 het einde van de geschiedenis.

Maar de begeerte en de thymos zijn deel van ons wezen.

Maieutiek\_Thymos\_college 6

### Moderne epithymia en thymos

“Liever een ontevreden Socrates dan een verzadigd varken” zegt Mill.

Probleem is dat we geen grote verhalen meer hebben over strijd en moed en niet langer streven naar het opgenomen worden in de geschiedenis.

Andy Warhol in 1968 "In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes".

Epithymia is onbeperkt en wordt actief opgewekt door commercie.

Maar waar is ruimte voor thymos?

Maieutiek\_Thymos\_college 6

### Agamben (1942) en Nietzsche

Agamben laat juist zien dat het huidige verhaal ons terug brengt naar onze biologische basis (zoe).

Wanneer je Nietzsche leest waarschuwt hij al voor dat proces. Er zijn meer filosofen (Arendt, Sloterdijk) die die zorg delen.

Maar Nietzsche sluit zijn Genealogie ook af met de opmerking dat we nog liever het niets willen, dan niet te willen. Blijkbaar is er ook de noodzaak om te willen.

Maieutiek\_Thymos\_college 6