

Filosofen

- De wereld wordt ingewikkeld, dus komen er leermeesters voor jonge mannen die net als hun vader bestuurders moeten worden.
- Leiding kunnen geven is je eigen leven vorm kunnen geven.
- KennisSofisten,
- Levensstijl.....Socrates, Diogenes

Maeutek 2016-college-2

Socrates, Plato

- Socrates (470-399) markeert het moment dat de filosofie niet meer gaat over kennis van de oergrond, maar over zelfreflectie.
- Plato (427-347) schreef de dialogen op waarin Socrates spreekt met tijdgenoten.
- Vandaag de dag gaan we er van uit dat het in de eerste werken om verslagen van echte gesprekken gaat. In het latere werk schrijft Plato meer zijn eigen visie.
- Socrates krijgt de gifbeker.
- Plato wil daarna een staat waarin mensen als Socrates kunnen gedijen, de democratie is dat in zijn optiek niet.
- Plato sticht 'De Academie'; de eerste filosofische school in de westerse traditie

Maeutek 2016-college-2

Plato

- De dialoog
- Grotallegorie
- Ideeënleer
- De mens als wagenmenner
- De staat



Maeutek 2016-college-2

Aristoteles 384-321

- Leerling van Plato.
- Sticht later een eigen school (peripatetische school, naar de wandelgang van het Lyceum)
- Aan de ene kant veel minder politiek dan Plato; filosofie omwille van de theorie
- Aan de andere kant veel praktischer dan Plato; geen kennis vanuit de ideeënwereld, maar kennis door observatie van alles wat er is.
- Inspirator van westerse wetenschappen.

Maeutek 2016-college-2

Aristoteles

- Aristoteles is de eerste van wie we weten dat hij een denksysteem ontwikkelt om daarmee zijn kennis te ordenen. Logica, Syllogisme.
- Observaties van de natuur,
- De weg van het midden,
- Doeloorzakelijkheid en potentie

Maeutek 2016-college-2

Cynici en sceptici

- Phyrro van Elea 360-270BCE Een grondlegger van het scepticisme, hij heeft vermoedelijk niets zelf geschreven.
- Diogenes van Sinope (404- 323 BCE) beroemdste cynicus. Leefde volgens overlevering in een ton. Cynicus stamt af van hond.

Maeutek 2016-college-2

Hellenistische scholen

- De Academie van Plato (427- 347) gesticht in 388 BCE(tot 529 !)
- De Tuin van Epicurus (342-271) sticht de tuin in 306BCE v Chr. (Epicuristen of Hedonisten)
- De Stoa van Zeno (335-265) oprichter van de Stoïcijnen.
- Het Lyceum van Aristoteles (384-322) gesticht in 335 BCE.